



VIERINGEN

De vieringen zijn te beluisteren via internet (www.kerkdienstgemist.nl).
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met:
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746>

Weekend 23 en 24 januari

Derde zondag door het jaar

Collecte: *eigen kerk*

Lezingen: *Neh. 8, 2-4a + 5-6 + 8-10 1 Kor. 12, 12-30 Lc. 1, 1-4 + 4, 14-21 (C)*

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pastoor S. Bladowski

Zondag: 10.30 u Gebedsviering (Kanselruil) Gezinsviering

Voorganger: Ds. Waterlander

Koor: Kernzangers

Vrijdag 29 januari

16.00 u Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: Mw. G. van der Linden

Weekend 30 en 31 januari

Vierde zondag door het jaar

1^e collecte: *eigen kerk*

2^e collecte (*zilveren schaal*): *Vrede voor de Stad*

Lezingen: *Jer. 1, 4-5 + 17-19 1 Kor. 12, 31-13, 13 of 13, 4-13 Lc. 4, 21-30 (C)*

Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)

Voorganger: Dhr. F. Wijnen

Zondag: 10.30 u Viering van Woord en Communie met samenzang (B)

Voorganger: Dhr. F. Wijnen

Weekend 6 en 7 Februari

Vijfde zondag door het jaar

Collecte: *eigen kerk*

Lezingen: *Jes. 6, 1-2a + 3-8 1 Kor. 15, 1-11 of 15, 3-8 + 11 Lc. 5, 1-11 (C)*

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. Felicitaskoor

Voorganger: pater P.H. van der Veer

Er is weer Kinderwoorddienst

Woensdag 10 februari

Aswoensdag

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Joël 2, 12-18 2 Kor. 5, 20 - 6, 2 Mt. 6, 1-6 + 16-18

19.00 u Viering van Woord en Communie m.m.v Dameskoor
Voorganger: Dhr. F. Wijnen

Vrijdag 12 februari

16.00 u Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: dhr. J. van Egmond

Weekend 13 en 14 februari

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Deut. 26, 4-10 Rom. 10, 8-13 Lc. 4, 1-13 (C)

Zaterdag: 19.00 u Viering van Woord en Communie met samenzang(B)
Voorganger: Dhr. F. Wijnen

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering met samenzang(B)
Voorganger: pater J. Konchenko

15.00 u Viëtnameese eucharistieviering m.m.v Viëtnamees koor

Weekend 20 en 21 februari

Tweede zondag van de Veertigdagentijd

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Gen. 15, 5-12 + 17-18 Fil. 3, 17-4,1 of 3, 20-4,1 Lc. 9, 28b-36 (C)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang(B)
Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag: 10.30 u Viering van Woord en Communie m.m.v Anima Mea
Voorganger: Mw. K. Rentmeester

12.45 u Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 u Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

Vrijdag 26 februari

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud
Voorganger: ds. K. Waterlander

Weekend 27 en 28 februari

Derde zondag van de Veertigdagentijd

1^e collecte: eigen kerk

2^e collecte (zilveren schaal): Stichting Pan Bi

Lezingen: Ex. 3, 1-8a + 13-15 1 Kor. 10, 1-6 + 10-12 Lc. 13, 1-9 (C)

Zaterdag: 19.00 u Eucharistieviering met samenzang(B)
Voorganger: pater P.H. van der Veer

Zondag: 10.30 u Eucharistieviering m.m.v. Felicitaskoor
Voorganger: pastor S. Bladowski



Samen Verder

De feestdagen zijn weer voorbij, het leven van alledag gaat weer gewoon verder. We zijn ons door Kerstmis weer even nog meer bewust geweest van Gods nabijheid. Wat zou het fijn zijn als wij net als de herders en de wijzen ook een teken van God zouden ontvangen. Liet hij maar eens wat van zich horen. Soms denk je, was ik maar één van die herders geweest. Die kregen de hemelse boodschap zo duidelijk te horen. Of één van die wijzen. Ze gingen op zoek om de Heer te ontmoeten. Maar aan de hemel stond de ster, het stralend teken van Gods nabijheid. Waar is bij ons de Morgenster? Maar nee, we hoeven op hen niet jaloers te zijn. Ook zij moesten eerst geloven, waren aan het worstelen met zichzelf. Was die boodschap geen illusie, was de ster geen schim? Ook de herders en de wijzen gingen zoeken en tastend in het duister. Wat zij gingen zien, was niet bijzonder opzienbarend: een kind. Geen ander teken ons gegeven, geen licht in onze duisternis dan deze mens om mee te leven, een God die onze broeder is. Leer te vertrouwen in God en eerlijk te zijn naar jezelf. Alleen dan kun je echt naar hem luisteren en een teken van hem ontvangen. In de kerk, maar ook thuis en in de wereld om je heen.

De kerk is voor ons een belangrijke plaats om stil te staan bij God. De eerste zondag in het nieuwe jaar was de kerk veel drukker dan andere zondagen. We waren niet alleen met onze gedachten bij God, maar waren er ook met zijn allen om afscheid te nemen van Fred Wijnen, onze pastoraal werker. Iemand die tijdens vele vieringen ons bewust heeft gemaakt van de aanwezigheid van God. Hij deed dat op een manier die vele mensen aansprak. Hij heeft mensen bewuster gemaakt van het geloof. Na deze zondag zal Fred soms nog op een andere manier in ons midden zijn, maar zullen we vanuit onze parochie ook onze eigen weg hierin moeten vinden. Hopelijk zijn er vele mensen die de stem van God horen en een bijdrage willen leveren aan onze parochie. Ieder op zijn eigen manier, maar samen gaan we verder.

Namens de pastoraatgroep
Thea Ooijendijk.

Jaar van Barmhartigheid.

U hebt mogelijk de opening van het 'Jaar van Barmhartigheid' door de Paus op de televisie gezien. Mogelijk ook de opening door onze bisschop van den Hende bij de Basiliëk in Schiedam. Allemaal tekenen dat dit 'Jaar van Barmhartigheid' is begonnen. Pastoor Bladowski heeft het logo wat u ook bovenaan dit artikel vindt, uitgelegd en in het laatste parochieblad ook een artikel over 'Eeuwig is zijn barmhartigheid'.

Ik mag u verder uit leggen wat dit voor u en voor mij kan betekenen, wanneer we kijken naar het woord Barmhartigheid. Daarna benoemen we de lichamelijke en geestelijke werken van Barmhartigheid. Het is maar een korte weergave, want ik denk dat we over dit onderwerp heel makkelijk een leeravond kunnen houden. Hoe kan ik, hoe kunt u, hieraan in uw dagelijkse leven handen en voeten aan geven.

Barmhartigheid is de behoefte om hulp te verlenen aan mensen die in geestelijke of lichamelijke nood verkeren.

Vanaf het Oude Testament werden al allerlei maatregelen genomen ten gunste van de armen, waar we eigenlijk maar weinig van weten, omdat ze niet meer zo gezien worden. Maatregelen zoals -jaar van kwijtschelding van schulden, -verbod om te lenen tegen rente en verbod van pandgeving, -dagelijks uitbetalen van de dagloner, -recht van nalezen van wijndruiven en korenaren. Dat laatste herken ik wel hier op het platteland. Wanneer de boer zijn aardappelen of uien geroid heeft, staat hij altijd toe dat 'armen' de velden mogen nalezen. We kunnen deze maatregelen nalezen in het boek Deuteronomium (15,11): 'Armen zullen er altijd zijn en daarom gebiedt de Heer 'doe uw beurs wijd open voor uw behoeftige en arme landgenoten'. Hieruit kunnen we zeggen dat dit van alle tijden is, 'armen en rijken'. En als ik nu om mij heen kijk, met 750 pakketten die wekelijks door de voedselbank in Spijkenisse wordt uitgedeeld aan mensen die niet genoeg eten hebben voor zichzelf en voor hun kinderen. Weet u hoeveel dat er zijn in uw stad/dorp/geloofsgemeenschap? En met vreugde hebben we mogen horen dat er 20.000 kg voedsel is opgehaald bij de SupermarktAkte op 12/13 december, naast een mooi geldbedrag.

Zo leert de Bijbel dat we mogen omzien naar de behoeftigen onder ons. Het is zelfs een goddelijke opdracht.

De werken van Barmhartigheid zijn dan daden van naastenliefde waardoor we de medemens te hulp komen in zijn lichamelijke en/of zijn geestelijke noden.

Laat ik beginnen met de ZEVEN lichamelijke werken van Barmhartigheid. Dat is voor mij en voor u vast geen nieuws. In 2014 en 2015 heb ik hiervan al acht artikelen geschreven waarin deze zeven werken van Barmhartigheid bijbels werden uitgelegd en daarna nog hoe we dit in de praktijk zouden kunnen doen of al gedaan wordt. Mocht u behoefte hebben deze artikelen nog eens te willen lezen, ik stuur ze met alle liefde naar u toe.

De zeven lichamelijke werken van Barmhartigheid zijn:

1. De hongerigen te eten geven;
2. De dorstigen te drinken geven;
3. De naakten kleden;
4. De vreemdeling opnemen in uw huis;
5. De zieken bezoeken;
6. De gevangenen bezoeken;
7. De doden begraven.

Daarnaast hebben we ook nog eens de zeven geestelijke werken van Barmhartigheid. Deze zijn minder bekend, maar worden regelmatig gedaan, kijk maar:

1. De zondaars vermanen;
2. De onwetenden onderwijzen;
3. De bedroefden troosten;
4. De mensen die in moeilijkheden zijn goede raad geven;
5. Onrecht geduldig dragen;
6. Beledigingen vergeven;
7. Voor de ander bidden.

Met deze veertien werken van Barmhartigheid zou ik u willen vragen om eens aan te strepen welke u al regelmatig doet en welke (nog) niet. En uit die laatste er eentje uit halen waar u mee aan de slag gaat. Het maakt niet uit een moeilijke of makkelijke, als u er maar plezier aan beleeft. Want als dit het geval is, kiest u vast nog een tweede of derde. Zo maken wij met elkaar het 'Jaar van Barmhartigheid' vruchtbaar en zichtbaar en wij kunnen samen verder Gods liefde onder mensen verspreiden.

Namens het pastorale team, mag ik u als gepensioneerde pastoraal werker een Zalig Nieuwjaar wensen,

Fred Wijnen.

Afscheid nemen bestaat niet.....

Beste mensen, wat ben ik rijk met zo'n geloofsgemeenschap die na 8,5 jaar afscheid neemt van haar pastoraal werker. Het Dameskoor (waarvan een aantal zelfs een slapeloze nacht achter de rug hadden vanwege enkele 'door mij' aangevraagde liederen) deed ontzettend haar best.

De leden van de Beheercommissie heeft het goed georganiseerd, de koffiedames die naast de koffie en thee ook nog eens heerlijke gebakjes uitdeelden en dan de vrijwilligers/sters van de fancy fair werkgroep, die gezorgd hadden voor heerlijke broodjes met de drankjes erbij.

Allemaal heel erg bedankt voor dit mooie afscheid. Dank u wel voor alle mooie woorden, de persoonlijke woorden en cadeaus.

Met het grote cadeau van deze geloofsgemeenschap zullen Ria en ik op een heel plezierige wijze gebruiken om onze pensionada tijd nog mooier te maken dan die al is. De verwijzing naar de bouwmarkten willen wij liever omzetten in iets als lounge set (dat past beter bij onze levensstaat, toch? Of moet er toch eerst geklust worden?). Er is een spreekwoord, 'na gedane arbeid is het goed rusten'. Dat klinkt als muziek in mijn oren.

Zaterdag 9 januari mocht ik van het bestuur van de parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen een cadeau ontvangen in de vorm van onderstaand beeldje. Het is een heel mooi beeldje met een nog mooiere naamgeving door de kunstenaar.

Namelijk *op weg naar een zonnige toekomst*.

Een zonnige toekomst heeft te maken met blijheid in alles wat we doen, thuis, in de kerk, in de werksfeer en in de pensionada-tijd.

Dat wensen Ria en ik iedereen toe.

Daarom 'Afscheid nemen bestaat niet'....we zullen elkaar vast nog tegenkomen.

Fred Wijnen, emeritus pastoraal werker



Opbrengst 1.273 kratten!!

“Een super opbrengst”. Die woorden waren te beluisteren na de supermarktactie op 11- en 12 december '15. Een actie bedoeld om de noodvoorraad van de Voedselbank Spijkenisse e.o. weer aan te vullen. Hoewel de Voedselbank op dit moment behoorlijk wat verse goederen te verwerken krijgt, is het een geruststellend gevoel dat nu ook de lang houdbare voorraad weer aangevuld is, die weer aangesproken kan worden zodra de aanvoer weer minder wordt. Wekelijks worden er ruim 700 pakketten samengesteld.

Niets dan blijde gezichten bij de leden van de Activiteitencommissie toen de maanden van voorbereidingen in dat weekend op zijn plaats vielen. Alle supers bezet, een fantastische opbrengst, ondanks het slechte weer op vrijdag. Na een lange dag sorteren, bleken er 1.273 kratten te zijn opgehaald, omgerekend is dat zo'n 20.000 kilo aan goederen!!!

De Voedselbank is er enorm blij mee. Langs deze weg wil de Activiteitencommissie alle geefsters en gevers dan ook hartelijk bedanken. Maar helaas blijft deze actie twee keer per jaar nodig en daarom is de volgende Supermarktactie gepland op 8 en 9 april '16. Vindt u het leuk om dan deel uit te maken van het team van ca. 250 enthousiaste vrijwilligers meldt u dan aan. Dat kan door een mailtje te zenden naar supermarktactie@outlook.com

Activiteitencommissie Voedselbank

Nieuwjaar 2016

Wat zal ik u wensen bij het begin van het nieuwe jaar? Ik kan u wel wensen dat geen enkel leed u zal treffen en dat u dit jaar over een pad van rozen mag gaan.... Maar ook in het nieuwe jaar zullen er moeilijkheden zijn. Ik wens van harte dat u dit jaar dichterbij God zult komen. Als kind heb ik een sprookje gehoord, waaraan ik nog dikwijls terugdenk. Een prinsesje, dat erg verwend was, vierde haar verjaardag. Edelen en zelfs feeën werden erop uitgenodigd en iedereen bracht reuze geschenken mee. Maar één fee niet. Die gaf maar een heel klein pakje! Teleurgesteld deed het prinsesje dat pakje open en vond daarin een doodgewoon klosje garen... "Wat kan ik daar nu mee doen?" riep het prinsesje woedend en stampte op de grond. Maar de oude fee sprak: "Prinses, dat is geen gewoon klosje: deze draad is jouw levensdraad! Langzaam rolt die vanzelf af; elke dag een stukje.... Daar is niets aan te doen! En als de draad afgerold is, sterf je! Maar als je het verlangt, kun je af en toe wel eens even aan de draad trekken. Een klein rukje volstaat; je slaat een stukje van je leven over: een uur, een dag... Maar ik waarschuw je: gebruik het klosje alleen als je het echt nodig hebt, anders kun je er spijt van krijgen..." De prinses borg het klosje veilig weg. Ongeveer twee maanden later had het prinsesje vreselijke kiespijn. Plotseling herinnerde ze zich het klosje. Ze rukte even aan haar levensdraadje en jawel: de kiespijn was voorbij. Ik moet het toch niet te veel doen, dacht ze. Een maand later lag ze met hevige koorts te bed. Weer trok ze een stukje verder. Bij een moeilijk werk, bij verdriet of wanneer ze zich erg verveelde, trok ze even aan het koordje. Op zekere dag zag de prinses in een spiegel dat ze al twee rimpeltjes had. Ik mag het klosje toch niet te veel gebruiken, dacht ze weer. Maar het was zo gemakkelijk even te trekken. Ze was zo graag volwassen. Ze had zo graag een lieve prins als man. Ze had zo graag vlug een kind.

Maar onverwacht vlug werd de prinses oud en ziek en ineens zag ze het einde van de draad. Hopeloos huilend keek ze naar alle ongeleefde uren. "Kon ik die overgeslagen uren maar eens helemaal opnieuw beleven", zuchtte ze. Maar dat ging niet. "Waarom heeft die fee mij mijn levensdraad in handen gegeven!" klaagde de prinses. Wat is het toch goed dat wij onze levensdraad niet in handen hebben! We zouden telkens weer bekoord worden om hetzelfde te doen als de prinses. Het is toch maar het beste dat God onze levensdraad in handen houdt. De moeilijke dagen en de pijnlijke uren hebben ook hun zin. Dat leed en die pijn kunnen ons helpen om te groeien en om wijzer te worden. Naast de gelukkige momenten zullen we in het nieuwe jaar 2016 ook de moeilijke momenten leren aanvaarden. Als

voorbeeld van levensmoed en van vrede, laat het evangelie ons Maria zien. Zij zei: "Mij geschiede naar Uw woord". Toch heeft ook zij pijnlijke uren doorgeleden, zij heeft bange uren doorstaan. Maar zij bewaarde alles in haar hart en durfde zich telkens opnieuw toevertrouwen aan de trouw van God. Zij was een gelovige vrouw. Kunnen wij ook zowel de goede en mooie dingen als de minder aangename gelovig uit Gods hand aanvaarden? Niets is zinloos. Voor hen die God liefhebben, keert alles ten goede.

Ik wens u een gelukkig, zinvol, zalig en gezegend Nieuwjaar.
Pastoor Hans Vergeer.

Interview met Jan en Riet van Hout

Jan van Hout komt uit Monster in het Westland. Hij kwam uit een groot gezin van 9 kinderen. Hij was ongeveer de middelste. Hij mocht na de lagere school doorleren. Tijdens de oorlog is dit een poos gestopt, maar hierna heeft hij toch weer verder geleerd. Hij was een van de weinigen in die tijd, de meesten moesten na de lagere school direct aan het werk.

Riet was het enigste meisje en haar ouders hadden een groentezaak in Hoek van Holland. Zij had 3 broers, waarvan er 2 gingen studeren voor priester, waarvan er 1 ook priester is geworden. Zij had ook graag willen doorleren, maar moest net als haar oudste broer meewerken in de groentezaak. Zij had graag in het onderwijs gewild, maar in deze tijd was dat niet zo vanzelfsprekend.

Jan kreeg via een kennis werk bij de Shell, eerst in de techniek en later op kantoor. Samen hebben ze eerst een jaar in een flatje in Hoogvliet gewoond en zijn toen naar een groter huis in Spijkenisse Noord verhuisd.

Wat is de geschiedenis van uw geloven?

Het geloven was hen beide van huis uit meegegeven. Je ging op zondag met zijn allen naar de kerk, zoals dat gebruikelijk was.

Wie is God voor u en welke plaats neemt Jezus daarbij in en is het beeld van God in de loop van uw leven veranderd?

Jan en Riet gingen elke zondag naar de kerk. Momenteel is dat wat moeilijk omdat Jan vorig jaar is gevallen en hierbij zijn heup had gebroken. Na revalideren gaat momenteel het lopen redelijk, met behulp van een rollator. Momenteel kijken zij op zondag naar de H. mis op de televisie. Dit zijn altijd mooie diensten. De kinderen en kleinkinderen hebben vaak aangeboden om hen zondags naar de kerk te brengen, maar zij zien hier erg tegenop omdat het lopen moeilijk gaat. Jan moest erg lachen toen hij dit vertelde, hij zei dan tegen zijn kleinzoon: "Dan kom je zelf ook nog eens in de kerk".

Hoe probeert u het geloof handen en voeten te geven in het dagelijks leven?

Je doet je best om als goed mens te leven, dit is je door je opvoeding ook meegegeven. Door de situatie in de wereld, oorlogen, vluchtelingen etc. vind Jan het soms wel moeilijk. "Je doet je best, dan doet God de rest".

Riet is veel geloviger dan hij.

Welke plaats heeft Maria in uw geloof?

Riet heeft als doopnaam Maria, maar verder hebben zij geen speciale band met Maria.

Wat betekent de geloofsgemeenschap voor u, voor uw geloof en leven?

Het geloof hoort bij het leven, zoals elke zondag naar de kerk gaan hier ook bij hoort. Het is een onderdeel van het leven en ook van hun leven. Ze hebben geen speciale binding met hoogtijdagen. Jan heeft altijd veel voor de voetbal gedaan (evenals zijn kinderen en kleinkinderen). Hij kwam deze mensen dan ook weer tegen in de kerk.

Welke plaats neemt die grote kerk (bisdom en wereldkerk) in, in uw geloof en Leven?

Het hoort bij hun leven, ook tijdens de vakanties. Zij bezochten graag de kerken waar zij op vakantie heengingen. Zij hebben veel in Europa gereisd na het pensioen van Jan. Riet heeft door zelfstudie zich verscheidene talen eigen gemaakt en Jan zegt trots, dat zij erg goed Italiaans spreekt. Zij gingen ook vele jaren met de kinderen naar Italië toe en de kinderen en kleinkinderen komen hier nog jaarlijks.



Heeft u een lievelingsverhaal in de bijbel?

Jan heeft geen voorkeur voor een bepaald bijbelverhaal. Riet heeft in het verleden ook in een bijbelgroep gezeten bij Jacqueline Hoedt. Zij ging hier graag heen en vond het erg interessant.

Ik wil Jan en Riet bedanken voor hun openhartig gesprek en wij komen zeker nog eens op de koffie.

Ine Korste

PCI (Parochiële Caritas Instelling) H. Felicitas Spijkenisse



Op het plaatje ziet u Sint Maarten, die de helft van zijn mantel afsnijdt, aan een bedelaar geeft en hem op weg helpt. Daarmee is hij het symbool geworden van de mantelzorgers; zoveel van jezelf weggeven dat je iemand anders helpt maar zelf ook verder kunt.

In onze parochie hebben we dit jaar Sint Maarten (11 november) gevierd in het weekend van 14 en 15 november. Er is gecollecteerd voor de P.C.I. Deze collecte had de mooie opbrengst van € 361,80 Hartelijk dank voor uw gave.

Ook is er een groot bedrag van een anonieme geefster/gever bij de P.C.I. binnengekomen. Via deze weg willen wij de gever/geefster

heel hartelijk danken.

Door al deze gaven maakt u het ons mogelijk om, namens u, de mensen, die op ons een beroep doen en het echt nodig hebben, te kunnen helpen.

In de afgelopen maand mochten we 3 maal mensen door een kleine gave op weg helpen.

Helaas ging de kerstmarkt dit jaar niet door, waardoor wij de opbrengst uit de wijnverkoop missen. Ook zijn er minder giften op onze rekening gestort. Een tekort op de begroting dreigt.

We vragen niet de helft van de inhoud van uw portemonnee maar om de PCI ruim te gedenken, zodat we namens u mensen kunnen blijven helpen. Het bankrekeningnummer van de P.C.I. vindt u op de achterzijde van dit blad.

Help de PCI helpen.

Bij voorbaat, namens hen die een beroep op ons doen, onze dank.

Tiny Vogel, Marjo Jansen en Rinus Rentmeester.

Kerstattentie voor de jongeren in de Hartelborgt gevangenis

Het platform voor de kerken van Voorne Putten brengt ieder jaar aan de jongeren in de Hartelborgt een kleine kerstattentie, bestaande uit een telefoonkaart om naar huis te kunnen bellen, een puzzelboekje, kerstkransjes en een kerstkaart met een groet van ons allen: "fijne kerstdagen toegewenst en de beste wensen voor 2016".

Het zijn juist de kleine dingen die het doen en waarmee wij als kerken van Voorne Putten aangeven ook in verbinding te staan met de jongeren en de geestelijke verzorging van de Hartelborgt.

De kosten worden betaald van de giften die we ieder jaar van de kerken ontvangen, daarvoor onze dank.

De reactie op het rondbrengen van de kerstattenties.

Vanmiddag hebben wij, Willem, Len, Elvira en Ariette, de kerstattenties rondgedeeld in alle groepen. Deze attenties zijn weer in goede aarde gevallen. Dank aan allen die hier aan hebben bijgedragen. Hieronder een bedankje van een van hen, Wesley:

"Beste Vrijwilligers en Kerken,

Ik wil jullie graag bedanken voor al de keren dat jullie aan ons denken.

Ik ben heel erg blij dat jullie er zijn.

Hierbij wens ik jullie fijne feestdagen toe en alvast een gelukkig Nieuwjaar

Met vriendelijke Groet Wesley"

Wij, Dominee Len en Pastor Willem sluiten ons hierbij graag aan.

Namens het platform van de kerken,
Papi Lourens en Jacqueline Hoedt

Afkickverschijnselen.

Het nieuwe jaar is al weer een paar dagen oud, wanneer u deze tekst onder ogen komt. De meeste kerstversieringen zijn bij ons weer weggehaald en opgeruimd. Alles zit in verhuisdozen die op onze zolder in een donker hoekje wachten, tot het weer opnieuw Kerstmis wordt. De geur van de oliebollen hangt nog vaag in ons schuurtje en de kerstboom met kluit is met zijn bak, alweer voor de vijfde keer, teruggezet in de tuin. Ja, dat heet dus recycling!

Alles gaat weer zijn oude gangetje en ik.... ik moet u eerlijk bekennen, ik moet weer afkicken. Voordat u zich zorgen gaat maken over mijn geestelijke gesteldheid, dit afkicken heeft niet te maken met enige verslaving aan drank of drugs. Ik mag graag een drankje nuttigen, maar altijd met mate. Nee, ik moet afkicken van "A Christmas Carol".

Ooit geschreven door de engelse schrijver Charles Dickens in 1843.

Als kind las ik het verhaal voor de eerste keer en sindsdien ben ik er aan verslaafd.

Op mijn boekenplank staan inmiddels een tiental uitgaven van dit verhaal. Het oudste exemplaar is in het engels en stamt uit 1920! Daarnaast bezit ik er diverse in stripvorm en staan er een twintigtal versies van dit verhaal op videoband en dvd. Oude en nieuwe versies, in zwart-wit en in kleur, met echte acteurs of met animaties. En elk jaar ben ik weer op zoek naar exemplaren die ik nog niet bezit. Dus toch een verslaving?

Het is voor mij geen Kerstmis, wanneer ik niet minstens één keer een boek- of filmversie van dit verhaal uit 1843 heb gelezen of bekeken. Ik hoef u waarschijnlijk niet een beknopte beschrijving van het verhaal te geven. De naam Ebenezer Scrooge zal u bekend in de oren klinken.

Waarom ben ik zo verknocht aan dit, op zichzelf suikerzoete verhaal? Wellicht komt het, omdat het tegen het einde van het jaar loopt en je dan nadenkt over wat er in het afgelopen jaar allemaal ten goed of ten kwade is gebeurd. Misschien ook, omdat het een verhaal is dat op een of ander manier iets uitstraalt. Laten we het hoop noemen. Hoop dat alles ook anders kan. Hoop dat je ook zelf daaraan iets kunt bijdragen.

In het verhaal wordt de hoofdpersoon door drie geesten met zijn verleden, heden en toekomst geconfronteerd. Ik ben geen echte schrijver, maar soms zou ik willen dat ik ook zo'n verhaal kon schrijven. Ik zou er een verhaal van maken met wel zes geesten. Drie duistere en drie lichte geesten.

De duistere geesten zou ik tegenover de lichte geesten zetten. Dus wanhoop tegenover hoop, wantrouwen tegenover vertrouwen, geweld tegenover liefde. Ze zouden elkaars tegenspelers zijn. Wat wel vast staat, is dat liefde de doorslaggevende kracht zou zijn in mijn verhaal. En de hoofdpersoon? Dat weet ik nog niet. Het zouden u of ik zelf kunnen zijn.

Van een oud verhaal uit 1843 naar een nog ongeschreven verhaal in het heden. Ik wens dat de hoop het verhaal uiteindelijk een positieve draai kan geven. Ik vertrouw er op dat vertrouwen het gevoel kan zijn, dat de mensen kan samenbinden en dat de liefde de kracht is die in staat is om alle tegenslagen het hoofd te kunnen bieden. Om dan het verhaal te kunnen eindigen met dezelfde woorden van de kleine Tiny Tim uit dat oude kerstverhaal : "And so, as Tiny Tim observed, God bless us, every one!" ("En zo als kleine Tim opmerkte, God zegene ons, ons allemaal!")

Ik wens u allemaal vanaf hier een gezegend 2016 toe.
Léon Janssen, (vrijwilliger in de R.K. kerk in Hoogvliet)

Op de pagina hiernaast vinden jullie een kinderpagina met kleurplaat van het Laatste Avondmaal. Deze mogen jullie inkleuren en opsturen naar het secretariaat. De mooiste platen worden opgehangen in de Schaapskooi. Dus doe je best!



Familieberichten.



Overleden:

Op 15 december 2015 overleed mevrouw Olga Martha Maria Fok – Schultz op een leeftijd van 84 jaar.

Op 21 december heeft de familie afscheid van haar genomen in de afscheidsviering in de aula van het crematorium de Ommering met pastor Fred Wijnen. Wij wensen de familie heel veel sterkte en Gods kracht bij dit overlijden

Op 23 december 2015 overleed mevrouw Maria Dorothea Bezemer/Wernienk. De afscheidsdienst was op woensdag 30 december in crematorium `De Ommering te Spijkenisse. Wij wensen de familie heel veel sterkte en Gods kracht bij dit overlijden

Op 24 december 2015 overleed mevrouw Wilhelmina Jacoba Maria Delhaes – van den Bos op een leeftijd van 77 jaar. Op 30 december heeft de familie afscheid van echtgenote, moeder en oma genomen in een afscheidsviering in de Felicitaskerk met pastor Vergeer met medewerking van het Dameskoor. Wij wensen de familie heel veel sterkte en Gods kracht bij dit overlijden

Op 12 januari is overleden Karin (dochter van An Rijkers-Daamen) Maria Catharina Agnita Urlings, op een leeftijd van 55 jaar. Op 19 januari heeft de familie afscheid van haar genomen in een afscheidsdienst in de aula van de Ommering. Waarna zij werd begraven op de begraafplaats aldaar. We wensen haar dochter, zoon, moeder en familie Gods kracht om dit verlies te dragen.

Op 13 januari is overleden Maria Catharina Theresia van Mil – Nijssen (schoonzus van Cees van Mil) op een leeftijd van 87 jaar. Op 20 januari heeft de familie afscheid van haar genomen in een afscheidsdienst in het crematorium de Ommering. We wensen de familie Gods kracht om dit verlies te dragen.

Laat je kennen

Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door.

Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email:

ledenadministratie@felicitasparochie.nl

**Naam/
Voornaam**.....M/V
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum.....

Adres.....

Postcode.....

Woonplaats.....

<u>Gezinsleden:</u>	<u>Geboortedatum:</u>
.....	M/V
.....	M/V
.....	M/V
.....	M/V

Aanvragen

- Doopvieringen zijn op de tweede zondag van de maand, aanvang 12.30 u. U kunt zich opgeven via de telefoon 0181 638109 of via pastoraat@felicitasparochie.nl waarna er met u contact zal worden opgenomen.
- U kunt zich opgeven voor de eerste communie bij het secretariaat van de parochie tel: 0181-638109 of eerstecommunie@felicitasparochie.nl
- U kunt zich opgeven voor het vormsel: pastorie Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse tel: 0181-638109, vormsel@felicitasparochie.nl
- Voor ziekenzalving of kerkelijk huwelijk, voor uitvaart en voor doop van volwassenen: pastorie Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel: 0181 - 638109. Bgg maakt u gebruik van de voicemail.
- Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan. Niet altijd zijn ze direct bereikbaar, maar ze proberen er voor u te zijn. U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar 0181- 638109 en de voicemail inspreken. E-mail: pastoraat@felicitasparochie.nl

Pastorale team:**Pastoor S. Bladowski tel. 06-51115724**

Pater J.Konchenko tel. 06-45144377

Beheercommissie

Voorzitter: Peter de Vette, secretaris: Annelies van Zomeren (bereikbaar op werkdagen na 19.00 uur via tel. 633450), penningmeester Roelof Jorritsma en de leden Chris Varenhout, en Igor Banušić. E-mail: beheercommissie@felicitasparochie.nl

Pastoraatgroep

Jacqueline Hoedt, Angele de Vette, Papi Lourens, Ine Korste, Thea Ooijendijk en Helen Jaoude. Telefoon (0181) 638109 of voice-mail. E-mail: pastoraat@felicitasparochie.nl

Secretariaat

Sylvia Beer en Marianne Odijk. Het secretariaat is gevestigd in de kerk. telefoon (0181) 638109 b.g.g. voice-mail inspreken.

E-mail: secretariaat@felicitasparochie.nl internet: www.felicitasparochie.nl

Koster van de Felicitaskerk

Hoofdkoster Bert Giezen, telefoon 626904

Parochieblad

Verschijnt onder verantwoording van de beheercommissie.

Redactie: Annelies van Zomeren, en Thea Ooijendijk

Hoofd bezorging: J. Wildhagen, Bazuinstraat 11 Spijkenisse, tel. 642171

Financiën

ING rekeningnummer: NL21INGB0000447297 en NL54INGB0000745075

Rabobank rekeningnummer: NL83RABO0360501389

Bij alle rekeningen vermelden: t.n.v. de Felicitasparochie te Spijkenisse

Vieringen

Zaterdag: 19.00 uur en zondag: 10.30 uur in de Felicitaskerk, Hekelingseweg 15 (metrohalte Heemraadlaan)

Parochiale Caritas Instelling (PCI)

Telefoon (0181) 613157 en (0181) 611750 –

Triodos Bank rekeningnummer NL51TRIO0390437506

Kopij:

Kopij voor het parochieblad nr.6 jaargang 2015-2016 moet op **maandag** 15 feb. 2016 vóór 19.00 uur binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: parochieblad@felicitasparochie.nl

Jan. 2016 nr. 5