



Parochie HH. Nicolaas Pieck en

Felicitas kerk
Hekelingseweg 15, 3206 LA
Spijkenisse



VIERINGEN

De vieringen zijn te beluisteren via internet (www.kerkdienstgemist.nl).
U kunt ook rechtstreeks naar de vieringen van de Felicitaskerk gaan met:
<http://kerkdienstgemist.nl/assets/997746>

Weekend 27 en 28 februari

Derde zondag van de Veertigdagentijd

1^e collecte: eigen kerk

2^e collecte (zilveren schaal): Stichting Pan Bi

Lezingen: Ex. 3, 1-8a + 13-15 1 Kor. 10, 1-6 + 10-12 Lc. 13, 1-9 (C)

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang(B)

Voorganger: pater P.H. van der Veer

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Felicitaskoor

Voorganger: pastor S. Bladowski

Weekend 5 en 6 maart

Vierde zondag van de Veertigdagentijd

Collecte: eigen kerk

Zondag Laetare

Lezingen: Joz. 5, 9a + 10-12 2 Kor. 5, 17-21 Lc. 15, 1-3 + 11-32 (C)

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. 10Plus

Voorganger: H. Vergeer, priester

Er is weer Kinderwoorddienst

Vrijdag 11 maart

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Voorganger: Mw. J. Hoedt

Weekend 12 en 13 maart

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Collecte: eigen kerk

Lezingen: Jes.43, 16.21 Fil. 3, 8-14 Joh. 8, 1-11 (C)

Zaterdag: 19.00 uur Viering van Woord en Communie met samenzang(B)

Voorganger: Mw. J. Hoedt

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. KZN

(viering 60 jaar priesterschap R. Kurvers)

Voorganger: R. Kurvers, emeritus priester en Mw. J. Hoedt

15.00 uur Vietnamese eucharistieviering met Vietnamees Koor

DE GOEDE WEEK

Weekend 19 en 20 maart Palmzondag van het lijden van de Heer

Collecte: *Vastenactie: Oeganda; Water Bron van alle leven*

Lezingen: *Jes. 50, 4-7 Fil. 2, 6-11 Lc. 22, 14-23 of 23, 1-49 (C)*

Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering Samenzang (B)

Voorganger: pater J. Konchenko

Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering – Gezinsviering m.m.v. Kernzangers

Voorganger: Pater P.H. van der Veer

12.45 uur Rozenkrans bidden (Engelstalig)

13.00 uur Eucharistieviering (Engelstalige Heilige mis)

Donderdag 24 maart

Witte donderdag

Lezingen: *Ex. 12, 1-8 + 11-14 1 Kor. 11, 23-26 Joh. 13, 1-15 (C)*

19.00 uur Eucharistieviering met samenzang (B)

Voorganger: H. Vergeer, priester

Vrijdag 25 maart

Goede vrijdag

Van het lijden en sterven van de Heer

Lezingen: *Jes. 52, 13-53 Heb. 4, 14-16 + 5, 7-9 Joh. 18, 1-19, 42 (C)*

15.00 uur Kruisweg bidden m.m.v. Dameskoor

Voorganger: Mw. J. Hoedt

16.00 uur Gebedsviering in het Hart van Groenenwoud

Voorganger: ds. Van Berkel

19.00 uur Gebedsviering met kruisverering en samenzang(B)

Voorganger Dhr. F. Wijnen

Zaterdag 26 maart

Paaszaterdag / Stille zaterdag

1^e collecte: *eigen kerk*

2^e collecte (zilveren schaal): *PCI*

Lezingen: *Gen. 1, 1-2,2 Ex. 14, 15-15, 1 Jes. 55, 1-11 Rom. 6, 3-11 Lc. 24, 1-12 (C)*

19.00 uur Gebedsviering rondom Pasen m.m.v. KZN

Locatie: Geervliet

Voorganger: Dhr. F. Wijnen

21.00 uur Eucharistieviering (Paaswake) m.m.v. 10Plus

Voorganger: H. Vergeer, priester

Zondag 27 maart

Paaszondag Verrijzenis van de Heer

1^e collecte: eigen kerk

2^e collecte (zilveren schaal): PCI

Lezingen: Hand.10, 34a + 37-43 Kol. 3, 1-4 of 1 Kor. 5, 6b-8 Joh. 20,1-9 (C) of Lc. 24, 1-12 (C)

10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Anima Mea

Voorganger: H. Vergeer, priester

Maandag 28 maart

Tweede Paasdag

Collecte: eigen parochie

Lezingen: Hand. 2, 14 + 22-32 Mt. 28, 8-15

10.30 uur Eucharistieviering met samenzang(B)

Voorganger: pater J. Konchenko

Samen Verder

De steeds terugkerende rubriek in het parochieblad, die ik graag lees. Een rubriek, die ieder uitnodigt om samen verder te gaan, samen nieuwe wegen te zoeken en samen gestalte te geven aan 'het pastoraat' van de Felicitas-gemeenschap.

De pastoraatgroep, zoals die genoemd wordt, is destijds in het leven geroepen omdat pastorale beroepskrachten niet meer beschikbaar waren. Op dit moment is de pastoraatgroep gegroeid naar een groep enthousiaste mensen, die achter de schermen veel werk verzetten, hun schouders zetten onder de pastorale gedachten en ideeën, die in de gemeenschap leven en handen en voeten geven aan wat er aan pastorale nood in de parochie leeft. Nog steeds inspireren zij ons, door bescheiden op de achtergrond, altijd aanwezig en beschikbaar te zijn. Ook nu, bij het vertrek van Fred Wijnen, gaan zij als vanzelfsprekend samen verder op weg en zoeken naar nieuwe mogelijkheden..... Een dikke pluim op jullie pastorale hoed!!

En zo is de pastoraatgroep ook een voorbeeld om handen en voeten te geven aan grote en kleine noden in de wijde wereld. Jullie enthousiasme en inzet inspireren anderen een weg te zoeken naar elkaar. Het doet me denken aan de woorden, die zijn opgeschreven in het boek Exodus: 'Ik ben er' 'ik zal er zijn' ...'ik zal er zijn voor jou'Het zijn goddelijke woorden, die proberen iets te duiden van wat God en Mensen voor elkaar kunnen betekenen. God heeft immers geen andere handen dan mensenhanden. Gods werk gebeurt door de handen van mensen. Mensen, die enthousiasme uitstralen, ieder op hun eigen manier en met hun eigen kwaliteiten.

'De draad oppakken' 'samen verder, samen op weg', getuigt van een bijzonder actieve inzet.....En heeft dat niet alles te maken met geloven?

Tot slot een verhaaltje over wat actieve inzet kan betekenen:

'Het verhaal van zeggen en doen'.

Er waren eens drie kikvorsen. Op 'n warme dag sprongen ze zó uitbundig uit de band, dat ze gedrieën terechtkwamen in een grote blinkende melkbus, die nog voor de helft vol was met vette melk. Daar lagen de drie kikvorsen in het donker en ze merkten dat het geen water was waarin ze zwommen.

Ze voelden het gevaar en raakten in paniek.

"Dit is het einde," kwaakte de eerste, hier raken we nooit meer uit!"

Hij stak zijn voorpootjes radeloos in de lucht...en verdronk.

De tweede was, zo dacht hij, gelovig. Hij dacht: "God laat zijn kikkers nooit in de steek; God redt ons wel." Vroom vouwde hij zijn voorpootjes voor de borst en wachtte op de ingreep van boven.....maar ook hij verdronk.

De derde was ook gelovig, maar besepte dat hij zelf ook iets moest doen.

Hij begon te spartelen en te spartelen, totdat hij bijna niet meer kon.

Maar juist toen, op dat moment begon hij iets zachts, wat vastigheid onder z'n pootjes te voelen. En vanuit de kluit boter die hij bij elkaar gesparteld had, kon hij uit de melkbus springen.

In samenwerking met de pastoraatgroep van de Felicitas-gemeenschap.

Koos Rentmeester

Gerardus kalender

De belangstelling voor de kalender was groot, ik heb er vierendertig verkocht.

Allemaal zijn ze betaald, dus hangen ze mooi bij de kopers thuis.

Met de verkoop van de kalenders ondersteunen we klooster Wittem.

Thea Ooijendijk



Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Op zondag na Pasen viert de Kerk jaarlijks het feest van de goddelijke barmhartigheid. Het is gebaseerd op openbaringen van Jezus aan de Poolse zuster Faustina uit de jaren dertig. Hij zei haar: *“Verkondig de wereld mijn grote ondoorgroendelijke barmhartigheid. Bereid de wereld voor op mijn tweede komst. Voordat ik kom als Rechter, zet Ik eerst de poorten van mijn barmhartigheid nog wijd open”*.

Paus Johannes Paulus II heeft deze devotie, die hij nog kende uit zijn voormalig bisdom Krakau, officieel erkend en voor de hele kerk ingevoerd. Het omvat een feest, een genadevolle afbeelding, en gebeden waaraan beloften zijn verbonden. Ieder die wil zal dit gemakkelijk kunnen vinden. De verkondiging van de barmhartigheid van God zie ik als essentieel voor onze tijd. Voor veel mensen is het de enige weg terug naar de Vader, naar Christus en zijn kerk.

De barmhartigheid is een centraal thema in de heilige Schrift. Het mooiste wordt het wel verwoord in de parabel van ‘de Verloren Zoon’, verteld door Jezus zelf. De Verloren Zoon is niet slecht, maar zoekt het geluk op de verkeerde plaats. *“In een ver land”*, staat er. Ver weg van zijn Vader. Daar raakt zijn leven in het slop. Die hele wereld van klatergoud verandert in een varkensstal. *“En toen dacht hij terug aan zijn vader”*. Het is de ervaring van veel mensen in onze tijd.

Dit prachtige evangelie leert ons wat voor een Vader God is. Een Vader die zijn kind niet vergeten is, maar elke dag de weg heeft afgetuurd om te zien of hij hem nog niet terug zag komen. En als hij hem dan eindelijk ziet, hem tegemoet snelt, omhelst, alles vergeeft en met weldaden overlaadt. Zo’n Vader is God. Een Vader die wacht tot wij moe worden van onze eigen fouten en zwakheden, en dan terugkomen naar Hem.

Barmhartigheid bij Faustina

Zo spreekt Jezus ook tegen Faustina. Hij bemoedigt de mens die onder het kwaad van zijn leven gebukt gaat, met grootse troostende woorden: *“Geen enkele zonde, ook al was zij een afgrond van slechtheid, kan mijn barmhartigheid uitputten. Al waren zijn misdaden zo zwart als de nacht, toch zal de zondaar, die zijn toevlucht neemt tot mijn barmhartigheid, Mij*

verheerlijken en mijn lijden eren. In het uur van zijn dood zal Ikzelf hem verdedigen als mijn eer.

De grootste zondaar ontwapent mijn toorn, als hij roept om medelijden. Ik zal hem recht doen door mijn ondoorgroendelijke oneindige barmhartigheid". Maar ook waarschuwt Jezus: "Hij die weigert te gaan door de deur van mijn barmhartigheid, zal moeten gaan door de deur van mijn gerechtigheid". De hemel is een realiteit, maar ook de hel. Zuster Faustina wordt in de geest meegevoerd naar hemel, vagevuur en hel. Het laatste grijpt haar zo aan dat ze sindsdien vurig en "zonder ophouden smeekt om Gods barmhartigheid voor de zondaars".

In 2002 was Johannes Paulus II in Polen. In de basiliek van de Goddelijke Barmhartigheid in Krakau, citeert hij woorden uit het dagboek van zuster Faustina: *"Van hier uit moet een vonk uitgaan die de wereld voorbereidt op de wederkomst. Deze vonk moet verlicht worden door de genade van God. Dit vuur van barmhartigheid moet gebracht worden in de hele wereld".*

De verlichting van de gewetens

Ook geeft Jezus aan Faustina nog een geheim. Hij belooft een teken van barmhartigheid dat de hele mensheid zal omvatten. *"Er zal duisternis zijn over de hele wereld. Dan zal het teken van het Kruis aan de hemel worden gezien. Van de plaats waar de handen en voeten van de Verlosser waren genageld zal een groot licht komen dat de aarde zal verlichten voor een korte periode".* In dit licht zal ieder zijn eigen hart zien door Gods ogen. Veel mensen zullen schrikken van zichzelf, maar het is bedoeld om alle mensen de kans te geven naar God terug te keren.

Ditzelfde is voorspeld door de kinderen van Garabandal en door vele zieners en mystici. Wel is het zaak hier voorzichtig mee om te gaan. Sommige zogenoemde zieners gaan ermee aan de loop en vermengen het met allerlei dubieuze voorspellingen. Speculatie over tijd of details is niet belangrijk. Waar het om gaat, is dat dit geen tijd is om toeschouwer te zijn of rustig af te wachten, maar om je geestelijk huis op orde te brengen, je te verzoenen met God en je naaste, en je voor te bereiden op de ontmoeting met de Heer. Want dat moment zal onherroepelijk komen, bij dit gebeuren of bij onze dood. Jezus zelf gaf ons al de vermaning: *"Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht".*

Pastoor Stefan Bladowski

Pastoor Rutger Kurvers, 60 jaar priester.



De oudere parochianen onder ons zullen hem ongetwijfeld nog kennen:

Pastoor Rutger Kurvers, van 1977-1990 pastoor van de Felicitasparochie.

Eerst in de kerk in de Lisstraat in Noord, later de bouwpastoor van de huidige kerk aan de Heemraadlaan.

Het was de pastoor die jarenlang in Boliva had gewerkt onder de indianen en daarover in onze kerk ook heel veel met passie vertelde.

25 februari jl. was het 60 jaar geleden dat pastoor Kurvers tot priester werd gewijd en dat heugelijke feit wilde hij samen met onze parochiegemeenschap dan ook delen.

Op zondag 13 maart zal pastoor Kurvers voorgaan in de viering en het Koor Zonder Naam uit Geervliet zal dan zingen.

Wij beseffen heel goed dat vele oudere parochianen misschien niet meer naar de kerk kunnen komen vanwege hun gezondheid (pastoor Kurvers wordt dit jaar zelf ook al 94 jaar), toch hopen wij dat u bij de viering aanwezig kunt zijn en bij een feestelijk kopje koffie onze oud-pastoor wilt feliciteren.

Namens de pastoraatgroep
Jacqueline Hoedt

Kennismaking met Helene Jaoude.



Een gelovig leven begint in de meeste gevallen thuis, in het gezin waarin een kind opgroeit.

Ik ben Helene Jaoude, ik kom oorspronkelijk uit Libanon, ik heb van kinds af van mijn ouders van de Heere Jezus en Moeder Maria gehoord. Ik ben gedoopt in de naam van de vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik ben door mijn ouders opgevoed met het idee dat er een God is, en dat zijn zoon Jezus Christus voor onze zonden gestorven is.

Dat een grote kracht van het christendom in liefde zit. Zorgen voor de mensen om ons heen, doen zoals Jezus dat deed, praten met diegene die gepest wordt, een zwerver bij je thuis uitnodigen, eerlijk zijn, proberen te zijn zoals Jezus, iemand die vooral liefheeft. Geloof in een God van liefde, een God die ontzettend veel om ons geeft.

Voed je hart met Gods Woord, leef in geloof en niet op wat je voelt. Het uitspreken van Gods Woord geeft geloof. Niet alleen aan jou, maar ook aan anderen om je heen.

Bidden richten wij tot God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest, maar ook nog vele vragen in onze gebed richten wij aan moeder Maria, en aan vele heiligen.

Het voorbereiden van een gebed begint met het opsteken van een kaarsje. De biddende neemt een kaarsje, ontsteekt deze bij een kruisbeeld, Mariabeeld of beeltenis van een heilige en bidt, bij voorkeur knielend, enige tijd. Vervolgens blijft de kaars als teken van het uitgezonden gebed branden.

Het geloof in Jezus geeft mij rust en kracht

Mijn geloof betekent heel veel voor me. Mijn geloof geeft mij het gevoel dat er iemand is die het beste voor me zorgt. Als ik dat niet had zou ik me depressief voelen.

Mijn mening

Praktijk en gebed kunnen heel goed hand in hand gaan. Een dag in gebed helpt om de focus op God terug te krijgen. Betrek God in alles wat je doet en onderneemt, dan zul je meer en meer Zijn innerlijke rust en vrede ervaren.

Helene Jaoude, Lid Pastoraatgroep



Een werk van barmhartigheid; de dorstigen te drinken geven.

In het kader van het jaar van barmhartigheid wordt in de maand februari aandacht geschonken aan “de dorstigen te drinken geven.” Daar is voor gekozen omdat ook het vastenproject in Oeganda over de nood en het gebrek aan water gaat. Als Mozes de Israëlieten door de woestijn naar het beloofde land leidt, laat God hen niet omkomen van de dorst. Met onze handen en mogelijkheden kunnen wij de dorstigen te drinken geven.

Bij de lezer is dit zichtbaar gemaakt door een kan water met een glas erbij.

Namens de pastoraatgroep
Jacqueline Hoedt

ACTIVITEITENCOMMISSIE ZOEKT HULP



VOEDSELBANKEN.NL
Spijkenisse en omstreken

Op vrijdag 8- en zaterdag 9 april '16 is het weer zover. De Activiteitencommissie van de Voedselbank Spijkenisse e.o. organiseert dan weer een supermarktactie. Op die dagen hoopt de commissie in de supermarkten te Brielle, Heenvliet, Spijkenisse en Zuidland weer zoveel mogelijk land houdbare levensmiddelen in te zamelen.

Voor deze actie is de Activiteitencommissie op zoek naar vrijwilligers om dan 2,5 uur in de winkels aanwezig te zijn. De taken bestaan uit het bij de ingang uitdelen van flyers waarop een aantal producten staan vermeld waar de Voedselbank behoefte aan heeft of het bij de uitgang in ontvangst nemen van de gedoneerde levensmiddelen. Ook is m.n. voor de vrijdag behoefte aan chauffeurs met een eigen bestelbus.

Voor de Voedselbank zijn deze acties erg belangrijk. Er zijn tijdens zo'n actie ca. 200 vrijwilligers actief. Wilt u één van hen zijn stuur dan een mailtje aan supermarktactie@gmail.com of bel 0181 662161.

[Voedselbank: een project van](#)

Vrede  voor de Stad



In 1992 bracht een Nederlandse man genaamd Robert, voor het eerst een bezoek van drie maanden aan China. Tijdens zijn verblijf werd hij getroffen door het lot van kansarme kinderen. Door de één-kind-politiek werden in die periode veel kinderen te vondeling gelegd. Toen hij als één van de eerste westerlingen de gelegenheid kreeg om een kijkje te nemen in een staatskindertehuis, werd hij diep getroffen door de omstandigheden waarin hij deze te vondeling gelegde kinderen aantrof: onverzorgd, ziek, zonder liefde, aandacht en medische zorg. Er groeide een verlangen in zijn hart om op de een of andere manier iets voor deze kinderen te betekenen.

Een jaar later vertrok hij opnieuw naar China om zich daar definitief te vestigen en praktisch bij te dragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van deze kinderen. Hulpgoederen werden vanuit Nederland verscheept en liefdevolle medewerkers werden aangesteld om voor de kinderen te zorgen. Diverse kinderen ondergingen een levensreddende operatie.

Na zijn huwelijk met de Chinese Priscilla, zette hij samen met haar de schouders onder het werk en stuurden zij gezamenlijk een team van Chinese medewerkers aan. Toen het werk zich gaandeweg uitbreidde, werd in 1999 'Stichting PanBi, voor anderen in nood' opgericht.

Stichting PanBi doet haar werk vanuit liefde en bewogenheid voor mensen in nood en is volledig afhankelijk van giften. Zij dankt haar bestaan aan de vrijgevigheid van een toegewijde kring van vrienden. Ook diverse kerken ondersteunen het werk.

Op 27 en 28 februari zal de tweede collecte voor het Hoop voor Kinderen project zijn van de Stichting Panbi. Wij hopen op een goed gevulde mand.

Meer informatie vindt u op www.panbi.nl

Wat doet de beheercommissie nu eigenlijk?

Dit heeft u zich vast wel eens afgevraagd. Ze zijn er wel, en ze regelen de afspraken voor de Schaapskooi en beheren het geld maar verder....?

Het afgelopen jaar waren we lekker bezig met enkele grote projecten. De badkamer in het voormalige woonhuis is compleet gesloopt. Dit was nodig om ruimte te maken voor de opslag van alle spullen die bestemd zijn voor de fancy-fair. Vorig jaar moest de opslag van de fancy-faircommissie ineens weg van het terrein aan de Plaatweg en werd in allerijl de fietsenstalling als opslagruimte in gebruik genomen. Dit was een noodoplossing en bleek in de praktijk heel onhandig te zijn. Inmiddels is de fancy-faircommissie al begonnen met de opslag in hun nieuwe ruimte; ze zijn er erg blij mee. Brengt u gerust dus weer spullen zodra de inzameling gaat beginnen, want er is nog genoeg ruimte over.

De keuken in de Schaapskooi hebben we ook grondig aangepakt. Er waren veel klachten over de waakvlam van de geiser. Die ging steeds uit en dat tot gevaarlijke situaties kon leiden. We besloten om meteen al het gas uit de keuken te verwijderen en over te gaan op elektriciteit. Het klinkt simpel; "gas eruit en elektriciteit erin" maar daarvoor kwam het een en ander kijken. Voor het plaatsen van de elektrische boiler was een nieuwe water- en elektriciteitsleiding nodig. Daarmee is meteen begonnen met het verleggen van alle leidingen langs de keukenmuur. Deze bevinden zich nu aan de andere kant van de muur in de fietsenstalling. Veel makkelijker met schoonmaken. De gaskookplaat is vervangen door een inductiekookplaat. Dit betekende wel dat ook het aanrechtblad verbreed moest worden. En omdat we toch bezig waren is meteen het barblad voorzien van een nieuwe zinken bekleding. De oude plasticbekleding was versleten. Verder waren de koelkast en vaatwasser aan vernieuwing toe dus werd dat ook meteen geregeld.

Voor het herstel van een aantal lekkages (een grote in de kleine kamer beneden in de Schaapskooi en een aantal kleinere) moesten we de hulp inroepen van een aannemer. Dit betekende een reparatie aan het dak, en gebroken dakpannen op de nok vervangen. Ook is het houtrot bij het glas-in-loodraam aangepakt. En voor de afvoer van het hemelwater is een nieuwe afvoer geplaatst.

Verder hebben we nog wat boodschappen gedaan: een nieuwe stofzuiger, nieuwe afvalbakken, magneetbordjes achter de glazen puien etc.

Zowel de badkamer-als de keukenwerkzaamheden zijn gedaan met behulp van een flinke groep vrijwilligers. Zonder hen zouden we dit niet allemaal hebben kunnen doen. Om kosten te besparen willen we zo veel mogelijk met behulp van vrijwilligers werken. Misschien vindt u het leuk om af en toe ook een handje mee te helpen? Neemt u gerust contact op. Wij bellen u dan, zodra wij iemand nodig hebben voor een klus(je).

Met vriendelijke groet,

De beheercommissie

Een werk van barmhartigheid: Lapjes breien voor de Stichting "Licht in de duisternis" en Hoop voor Albanie.



Een tijdje geleden werd er in het parochieblad een oproep gedaan om lapjes van 18x18 cm te breien of haken op pendikte 4,5 om er dekens van te maken.

Er is enthousiast gebreid en wij mochten dan ook een hele volle zak met bont gekleurde lapjes in de kerk in de Nobelstraat in Brielle afleveren.

Dank u wel.

Fancy Fair 2016

Het voorjaar is in zicht. Dat betekent dat de voorbereidingen van de fancy fair 2016 weer gestart zijn. De datum is vastgesteld op 21 mei. In overleg met de beheercommissie is besloten ook dit jaar weer te gaan inzamelen in ons kerkgebouw. Er zijn twee beperkte ruimtes ingericht waarin wij ingezamelde spullen kunnen gaan opslaan. Deze bevinden zich bovenin de kerk, achter de Frans Kempenzaal. Deze ruimtes helpen ons voor de opslag de fietsengarage niet meer volledig te gebruiken. De ruimtes zijn niet geschikt om grotere zaken als meubels in te zamelen, dus zullen we dat wederom niet kunnen doen. Kleinere spullen kunt u met ingang van 1 maart iedere dinsdagavond in de schaapskooi inleveren. Uiteraard verwachten we dat de zaken heel en schoon zullen worden ingeleverd.

Wij zijn aanwezig van 19.00 tot 21.00 uur.

Inmiddels heeft Thea van Heijningen de eerste belronde gedaan. Er zijn al weer een flink aantal mensen die zich hebben aangemeld als medewerker voor de Fancy Fair. We hebben echter nog steeds een aantal vacatures die we nog niet hebben kunnen invullen. Als u het leuk vindt om op 21 mei te komen helpen kunt u contact opnemen met Thea van Heijningen op 0181-643097 of langskomen op een dinsdagavond.

Naast de inzameling zullen we ook wederom de loterij gaan organiseren. De loten zijn bij de drukker en we verwachten deze vanaf 1 maart weer aan de man te gaan brengen. We zijn nog op zoek naar iemand die de loten onder de lotenverkopers wil uitzetten en zorgdragen voor de coördinatie van de verkoop. Hiervoor kunt u zich tevens aanmelden. We streven er naar de loten tijdens de eerste inzamelavond beschikbaar te hebben. Voor het ophalen van kleine spulletjes kunt u contact opnemen met Marijke Walraven. Zij zal dan een afspraak met u maken.

Voor meer informatie, tips voor onze commissie of vragen over de activiteiten kunt u altijd contact opnemen met de leden van de fancy fair commissie:

Marijke Walraven: 633325, Henk den Breejen: 635110,
Thea van Heijningen: 614 844, Jim Cabri 612478,
Elly Hoorens 643265, Robert van Kints: 643097

Kinderbijeenkomst en ouderavond van januari

Op 13 januari 2016 zijn wij weer gestart met de voorbereiding voor de 1e Communie. Dit is onze 3e bijeenkomst met de kinderen en de 2e met ouders. Wij zijn begonnen met de kinderen, de kinderbijeenkomst ging over: "Huis van God" De kerk is het huis van God, waar mensen samenkomen om hun geloof te vieren net zoals een verjaardag wordt gevierd met de familie thuis.

Ouders zijn net zo belangrijk als de communicanten, met het voorbereiden van de 1e Heilige communie, niet alleen de praktische zaken maar ook de betekenis van onze geloof, want het gezin is een huiskerk, bij het gezin wordt de basis gelegd voor een gelovig leven.

Wij hebben het gehad met ouders over de sacramenten, de 1e H. Communie is een sacrament. Tijdens de eucharistieviering doen we wat Jezus ons gevraagd heeft. We danken voor al het goede dat we krijgen en we bidden om kracht voor onszelf en voor mensen die dat nodig hebben. Iedere keer dat wij de eucharistie ontvangen, denken wij aan Jezus.

Het is ook belangrijk dat de kinderen vertrouwd raken met het huis van God, als zij samen met hun ouders regelmatig deelnemen aan de vieringen kunnen zij ervaren hoe het is om samen te zingen, te bidden en naar verhalen uit de Bijbel te luisteren.

Wij hopen dat de kinderen en hun ouders nog veel meer communies meemaken. Dan kan de ervaring van de ontmoeting en vriendschap met Jezus in de loop van de tijd sterker en dieper worden.

W. G. Gezinscatechese

Ada Pieterse, Lia Vogelaar, Jacqueline Hoedt, Marlies Veldhuijsen, Irma Sundermann, Ine Korste en Helene Jaoude,

Bedevaarten naar Banneux

Het Banneux-Comité-Bisdom Rotterdam laat weten dat er weer een flink aantal activiteiten geprogrammeerd staan voor 2016

Eendaagse bedevaart op zaterdag 7 mei 2016

Eendaagse bedevaart op maandag 8 augustus 2016

Tweedaagse bedevaart op zaterdag 4 en zondag 5 juni 2016

Tweedaagse bedevaart op zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2016

Vijfdaagse bedevaart op zaterdag 21 t/m woensdag 25 mei 2016

Vijfdaagse bedevaart op vrijdag 2 t/m dinsdag 6 september 2016



Voor opgaven en verdere informatie kunt u terecht bij:

- Mw. A.W. Opstal - Ammerlaan,
tel. 015 3693148
e-mail: paula_opstal@hotmail.com

- Dhr. G. de Bruijn,
tel: 070 3205872
e-mail: gerard.debruijn@planet.nl

Website:

www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

Familieberichten.



Overleden:

Op 13 februari 2016 overleed mevrouw Catharina Dohmen – Westendorp, voorzien van het Sacrament van de zieken, op een leeftijd van 90 jaar. Op 19 februari heeft de familie afscheid van haar genomen in de afscheidsviering in onze Felicitaskerk met pastor Fred Wijnen en met medewerking van het Dameskoor. Na dit afscheid werd mevrouw Dohmen overgebracht naar het crematorium de Ommering.

We wensen de familie Gods kracht en sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Laat je kennen

Houd onze parochie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie door.

Gebruik daarvoor onderstaande coupon of meld het via email:

ledenadministratie@felicitasparochie.nl

**Naam/
Voornaam**.....M/V
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum.....

Adres.....

Postcode.....

Woonplaats.....

<u>Gezinsleden:</u>	<u>Geboortedatum:</u>
.....	M/V
.....	M/V
.....	M/V
.....	M/V

Aanvragen

- Doopvieringen zijn op de tweede zondag van de maand, aanvang 12.30 u. U kunt zich opgeven via de telefoon 0181 638109 of via pastoraat@felicitasparochie.nl waarna er met u contact zal worden opgenomen.
- U kunt zich opgeven voor de eerste communie bij het secretariaat van de parochie tel: 0181-638109 of eerstecommunie@felicitasparochie.nl
- U kunt zich opgeven voor het vormsel: pastorie Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse tel: 0181-638109, vormsel@felicitasparochie.nl
- Voor ziekenzalving of kerkelijk huwelijk, voor uitvaart en voor doop van volwassenen: pastorie Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel: 0181 - 638109. Bgg maakt u gebruik van de voicemail.
- Alle leden van de pastoraatgroep zijn bereid u te woord te staan. Niet altijd zijn ze direct bereikbaar, maar ze proberen er voor u te zijn. U kunt benaderen wie u wilt. Natuurlijk kunt u ook bellen naar 0181- 638109 en de voicemail inspreken. E-mail: pastoraat@felicitasparochie.nl

Pastorale team:

Pastoor S. Bladowski tel. 06-51115724

Pater J.Konchenko tel. 06-45144377

Beheercommissie

Voorzitter: Peter de Vette, secretaris: Annelies van Zomeren (bereikbaar op werkdagen na 19.00 uur via tel. 633450), penningmeester Roelof Jorritsma en de leden Chris Varenhout, en Igor Banušić. E-mail: beheercommissie@felicitasparochie.nl

Pastoraatgroep

Jacqueline Hoedt, Angele de Vette, Papi Lourens, Ine Korste, Thea Ooijendijk en Helene Jaoude. Telefoon (0181) 638109 of voice-mail. E-mail: pastoraat@felicitasparochie.nl

Secretariaat

Sylvia Beer en Marianne Odijk. Het secretariaat is gevestigd in de kerk. telefoon (0181) 638109 b.g.g. voice-mail inspreken.

E-mail: secretariaat@felicitasparochie.nl internet: www.felicitasparochie.nl

Koster van de Felicitaskerk

Hoofdkoster Bert Giezen, telefoon 626904

Parochieblad

Verschijnt onder verantwoording van de beheercommissie.

Redactie: Annelies van Zomeren, en Thea Ooijendijk

Hoofd bezorging: J. Wildhagen, Bazuinstraat 11 Spijkenisse, tel. 642171

Financiën

ING rekeningnummer: NL21INGB0000447297 en NL54INGB0000745075

Rabobank rekeningnummer: NL83RABO0360501389

Bij alle rekeningen vermelden: t.n.v. de Felicitasparochie te Spijkenisse

Vieringen

Zaterdag: 19.00 uur en zondag: 10.30 uur in de Felicitaskerk, Hekelingseweg 15 (metrohalte Heemraadlaan)

Parochiale Caritas Instelling (PCI)

Telefoon (0181) 613157 en (0181) 611750 –

Triodos Bank rekeningnummer NL51TRIO0390437506

Kopij:

Kopij voor het parochieblad nr.7 jaargang 2015-2016 moet op **maandag** 14 maart. 2016 vóór 19.00 uur binnen gekomen zijn in de bus van de pastorie of via e-mail: parochieblad@felicitasparochie.nl

Feb. 2016 nr. 6